



Nieuwsbrief: 05-07-2021

Van de voorzitter

Wederom komt een bijzonder seizoen tot zijn einde. Weer een seizoen dat grotendeels in het teken heeft gestaan van beperkingen als gevolg van het bekende virus.

Ondanks de, soms erg grote, frustraties die dit oproepen heeft overheerst bij ons als bestuur toch vooral trots! We zijn trots op alle activiteiten die binnen de vereniging zijn ontplooid in het afgelopen seizoen.

Op allerlei vlakken zijn heel veel vrijwilligers bijzonder druk geweest om zoveel mogelijk bezig te zijn met voetballen. Trots zijn we op alle ouders van de jonge leden die heel lang alleen maar hun kind konden afzetten en ophalen bij de club zonder ook maar een blik te werpen op het voetbalplezier. Trots zijn we ook op de senioren die heel lang eigenlijk helemaal niet hebben kunnen voetballen maar toch enthousiast lid bleven van onze mooie vereniging, en het seizoen toch nog met een mooi onderling toernooi hebben kunnen afsluiten.

Trots kunnen we ook zijn op de flexibiliteit van iedereen die weer actief aanwezig was toen we toch nog regiocup-wedstrijden mochten gaan spelen, scheidsrechters stonden weer paraat, leiders en trainers gingen weer een versnelling hoger en teams genoten van weer echte tegenstanders. En met succes, want diverse teams hebben de regiocup afgesloten met een eerste plek!

Trots zijn we ook op alle mensen die ervoor hebben gezorgd dat ons sportpark er wederom heel netjes en verzorgd uitziet.



Trots zijn we op de groei die onze vereniging doormaakt. Terwijl veel clubs in de regio kampen met krimp en ledenverlies groeien wij, zowel bij de jonge jeugd als bij de senioren. Geweldig toch!

Trots overheerst ook wanneer we kijken naar al het werk dat onze voetbaltechnische commissie wederom heeft verzet. Indelingen zijn gemaakt, voor de selectieteams zijn trainers gezocht en gevonden, een enkele “grote naam” is binnengehaald, maar wellicht veel mooier, eigen jongens die een stap omhoog kunnen doen in hun trainersinzet. Voor veel teams wordt nog gezocht naar trainers en ander kader, maar ook die zoektocht zal vast succesvol verlopen.

Trots zijn we ook op onze sponsors die, ondanks de voor vele heel moeilijke Coronatijd toch onze club trouw gebleven zijn.

Waar we ook erg blij van worden is dat het er serieus op begint te lijken dat we ergens in 2022 mogen rekenen op de realisatie van een tweede kunstgrasveld. De voortekenen bij de gemeente Emmen lijken steeds gunstiger te worden.

Kortom, we mogen en kunnen met z'n allen trots zijn op onze club waar het motto “Samen trefzeker” meer is dan 2 toevallige woorden.

Is het dan alleen maar goed nieuws binnen onze club?

Helaas niet, een aantal zaken baren ons wel enige zorgen.



Zo is het sportpark steeds vaker doelwit van vandalisme, erg jammer dat er een groep mensen is die hun energie liever stopt in het slopen van andermans spullen, dan in iets positiefs. Naast dat het zonde is van spullen vinden, we het vooral vervelend dat de paar mensen die al zeer veel tijd steken in het onderhouden van ons sportpark vaak de rommel weer mogen opruimen. Helaas lijkt hier niet echt een pasklare oplossing voor.

Ook een zorgenkindje is het dak en de gevel van het kantinegebouw. Het dak lekt en de gevelbetimmering is heel hard aan vervanging toe. Vooral het lekke dak zorgt potentieel voor behoorlijke gevolgschade in de kantine, hierdoor worden we wel gedwongen om op korte termijn hier mee aan de slag te gaan. Maar ook deze uitdaging gaan we, gezamenlijk met de sponsorcommissie, aan en ook hier zal een goede oplossing voor gevonden gaan worden.

In het prille begin van de Coronaperiode hebben we als bestuur het besluit genomen om een eventuele ALV niet online te willen organiseren. Door aan dit besluit vast te houden is het lang geleden dat we een ALV hebben kunnen houden. Hierdoor is er veel tijd verstreken waarin wij als bestuur geen verantwoording aan de leden hebben kunnen afleggen.

Ook zijn er op korte termijn een aantal besluiten te nemen waarover wij graag eerst met de leden willen overleggen en vooral ook instemming van de leden willen hebben. Daarom zullen we aan het begin van het nieuwe seizoen een ALV gaan plannen. Onder de nu geldende regels kan die weer gewoon in onze kantine plaatsvinden.

We kijken uit naar het nieuwe seizoen. Zoals het er nu uitziet gaat dat redelijk normaal van start, met wedstrijden, publiek en ook een open kantine! We kunnen eigenlijk niet wachten maar zullen eerst van een verdiende vakantie gaan genieten.



Het bestuur wenst iedereen een goede zomer en hoopt iedereen weer in goede gezondheid te kunnen treffen in het nieuwe seizoen!

Namens het bestuur,
Marco van Gessel
Voorzitter.

Afscheid Frans

Al heel veel jaren is Frans een graag geziene gast binnen DZOH. Een paar jaar geleden heeft hij spontaan aangeboden om de sponsorwerving op te pakken. Op zijn eigen enthousiaste wijze heeft hij hier een vliegende start mee gemaakt en vele nieuwe en bestaande sponsoren aan DZOH weten te binden. Hiervoor zijn we hem grote dank verschuldigd. Afgelopen mei gaf Frans bij ons aan het wat rustiger aan te willen doen en eigenlijk alleen nog als trouwe supporter bij DZOH aanwezig te willen zijn. We hebben hem met een passend cadeau bedankt voor al zijn goede werken voor de club.



Herstel tweede ring sponsorborden

Ondertussen alweer langere tijd geleden is de tweede ring sponsorborden kapotgewaaid. Om allerlei goede redenen heeft het herstel veel vertraging opgelopen. Echter na veel inspanningen, van name Peter Roos en Harry van Veldhuizen, zijn de palen en de bevestigingsrails weer geplaatst. De constructie is zodanig gereed dat de eerste borden weer geplaatst konden worden. Totaal zijn er ongeveer 50 palen geplaatst en daarvoor zijn o.a. 350 zakken cement van 25 kg gebruikt. Een megaklus dus. Het bestuur dankt iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

De sponsorcommissie draagt, in overleg met Quick reclame, momenteel zorg voor het aanpassen en herstellen van de overige borden zodat deze ook weer snel geplaatst kunnen worden.

Nieuwe verzorger voor DZOH 1

Jan Tjapkes, wie kent hem niet. Hoeveel kilo dropjes, kilometers tape, en liters wonderspons-water zullen er in alle jaren dat hij binnen DZOH actief was als verzorger bij DZOH 1 doorheen zijn gegaan? Niemand die het weet, maar het moeten wel indrukwekkende aantallen zijn. Vele, vele jaren is Jan degene geweest die zorgde voor de soepele spieren bij onze jongens. Begin van dit seizoen heeft Jan aangegeven te willen stoppen met zijn taak. Gelukkig hebben we in de persoon van Martijn Kaspers een waardig opvolger gevonden.

We bedanken Jan voor alle jaren goede zorgen en wensen Martijn minstens net zoveel plezier en succes toe.

